



Boswandeling De Slotplaats in Bakkeveen (Friesland)



Waar: [Landgoed De Slotplaats](#)



🕒 1 uur 57 🚶 5,84 km

Over de route

De Slotplaats [/[natuurgebieden/landgoed-de-slotplaats](#)] is een landgoed in Friesland met een grote variatie aan planten en dieren, waar je heerlijk kunt wandelen en de vreemdste dingen tegenkomt. Wat dacht je bijvoorbeeld van rabatten, pingoruïnes, een sterrenschans en eeuwenoude snelwegen? Na deze bijzondere wandeling kun je in het prachtige landhuis en restaurant De Slotplaats

[<https://www.natuurmonumenten.nl/eten-drinken/de-slotplaats>] op adem komen onder het genot van een duurzame en streekeigen lekkernij.

Kaart



Waar kun je starten

RESTAURANT DE SLOTPLAATS

📍 Foarwurkerwei 3, 9243 JZ Bakkeveen (FR)

©



Wat kom je onderweg tegen?

Tip: trek laarzen of goede schoenen aan als je gaat wandelen.

1. Burmaniazuil

Deze zuil met leeuwenkop wordt in de volksmond wel 'poppestien' genoemd: de plek waar baby's vandaan komen. Het verhaal gaat dat als de loden haan op de zuil kraaide, deze kantelde zodat de ouders hun baby eronder vandaan konden halen.



2. Rabatten

Vanaf 1700 werden hier bossen aangeplant. Kijk je links over het weiland, dan valt het op dat het bos een goede meter hoger ligt. Hoewel je zou kunnen denken dat de weide ooit is afgegraven, zit de belangrijkste verklaring voor dit hoogteverschil in de bijzondere aanleg van het bos. Het staat namelijk op zogenaamde rabatten: kunstmatige ophogingen waarop de bomen zijn geplant. Zonder rabatten hadden de meeste voor houtproductie interessante boomsoorten geen overlevingskans. De bodem was eenvoudigweg te nat. Als gevolg van dit grondverzet ontstonden overal in het bos slootjes die de afwatering versnelden. De rabatten structuur is duidelijk te zien, juist voordat de route naar rechts afbuigt, in de strook bos waar je aan beide kanten van het pad in kunt kijken.



3. Voormalige heide

Het bos vertoont hier nog sporen van het heidelandschap dat er ooit was. Onder de oude dennen groeien planten als struikhei, dophei, pijpenstrootje en vossebes. Zolang er voldoende licht op de bodem doordringt en de bodem nog voedselarm is, blijven ze in de ondergroei aanwezig. Behalve de meer uniforme vakken met naaldbos zie je ook gevarieerde stukken bos waar al spontane bosvorming optreedt. Berken, eiken en lijsterbes schieten op. In deze afwisselende stukken bos leven talloze vogels als zwartkop, appelvink, wielewaal, spechten en mezen. Door de diversiteit aan planten vinden ze voldoende voedsel en nestmogelijkheden.



Pas op! Het volgende gedeelte van de route loopt over één van de laagstgelegen stukken van het landgoed en

- *sommige paden zijn momenteel erg nat. Je kunt ook rechtdoor naar de Beakendyk lopen en vervolgens rechtsaf slaan naar routepunt 4.*

4. Hannekemaaiers

Sommige van de dikke beuken aan de Beakendyk zijn honderden jaren oud. De weg was destijds een drukke verkeersader. Arme hannekemaaiers (seizoensarbeiders) uit Duitsland trokken over deze weg richting Friesland om daar te gaan werken. Ook maakten boeren, kooplieden en struikrovers er veelvuldig gebruik van.



5. Koningsdiep

Het beekdal van het Koningsdiep is te zien aan de rand van het bos. Vroeger meanderde dit stroompje sierlijk door het landschap. In de jaren zestig is de loop van de beek rechtgetrokken, zodat het water sneller stroomt en de bouw- en weilanden droog blijven. De natuur ging er met deze ingreep niet op vooruit. Tegenwoordig wordt er hard gewerkt om het landschap weer gedeeltelijk in z'n oorspronkelijke staat te herstellen. Het water in het Koningsdiep en in de omliggende natuurgebieden krijgt meer de ruimte. Zo werken we aan biodiversiteit en maken we het beekdal klimaatbestendiger.



6. Wespendif

De machtige wespendif broedt af en toe in dit bos. De vogel is dol op wespelarven en -eieren, maar ook op honing en volwassen wespen en hommels. Vanuit de vlucht of een uitkijkpost zoekt de wespendif wespens- en hommelnesten op en graaft ze vervolgens uit. Raten worden meegenomen naar het nest. De stijve, schubachtige kopveren en dikke huid op de poten voorkomen dat de vogel lek gestoken wordt.



7. Lekker nat

Het landgoed kampt met droogte. Nu nog stroomt het meeste regenwater via sloten en rabatten ongehinderd het gebied uit of verdwijnt het via de bodem naar de omgeving. Om het water vast te houden, dempen we sloten, verwijderen we rabatten in het natuurbos en leggen we nieuwe stuwen aan. Twee grote slenken zijn de afgelopen jaren hersteld om water vast te kunnen houden. Hier kun je weer genieten van kleurrijke libellen, vleesetende zonnedauw en heikkickers.



8. Sterrenschans

Middenin het bos vind je een heuse sterrenschans. Een sterrenschans - een aarden wal in de vorm van een ster - werd vaak aangelegd als verdedigingswerk tegen vijandelijke troepen. Waarschijnlijk is dit 17e-eeuwse mini-exemplaar voor de sier aangelegd of ten behoeve van de wiskundeles aan de kinderen die op het landgoed woonden.



9. Pingo

De waterplas bij de sterrenschans is niet zomaar een vennetje. Het is een zogenaamde pingoruïne, ontstaan in de laatste ijstijd. De grond was toen permanent bevroren en water dat door scheuren naar boven werd geduwd, bevroor en stuwde de grond op. Deze heuvels werden pingo's genoemd. Toen het ijs smolt bleef in de ringvormige krater smeltwater staan. Het vennetje biedt nu aan allerlei soorten vogels, amfibieën en insecten voedsel en een rustplaats.



10. Omgevallen bomen

Onderweg heb je waarschijnlijk hier en daar omgevallen bomen zien liggen. Waarom ruimt Natuurmonumenten deze bomen niet op? In een natuurlijk bos ruimt niemand anders dan de natuur zelf de bomen op. Het duurt wel wat langer! Maar totdat de bomen tot aarde zijn vergaan, profiteren veel dieren en planten van deze omgevallen reuzen. In het dode hout leven larven en insecten die als voedsel dienen voor vogels. Het rottend hout dient als voedingsbodem voor paddenstoelen en mossen.



11. Het Koetshuis

Wel genieten van een lekker drankje of een hapje, maar niet gelijk uitgebreid aan tafel. Dan is Het Koetshuis een perfecte toevoeging voor de wandeling. Het koetshuis hoort bij [De Slotplaats](#) en daarom wordt ook hier zoveel mogelijk met lokale en biologische producten gewerkt. Kortom, een perfecte afsluiter voor de wandeling. En hier heb je ook hele leuke en originele producten.

- Het koetshuis is geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 12:00 tot 16:00 uur



Slotplaats is horecapartner van



12. Landgoed De Slotplaats

Bij [De Slotplaats](#) loop je naar binnen even uit te rusten met een verse bonenkoffie, een heerlijke lunch of voor een culinair diner. De historische pand en het restaurant gaan perfect samen. Er wordt zoveel mogelijk met biologische en lokale producten gewerkt en dat proef je terug. Van verse daslook, tamme kastanjes, een olie van spar tot een pesto van brandnetel. Chef Jouke plukt zijn ingrediënten dagelijks op het landgoed.



Slotplaats is horecapartner van

